

Afdeling De Langstraat

Nieuwsbrief

Jaargang 22

2023 / nr. 4 (oktober, november, december)

Redactie: Jeannette van Helvoort en Chris Freijse



Foto: rijstpapierplant in de tuin van Ine en Chris Freijse



van de voorzitter

Door Chris Freijse

Actieve afdeling

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Het bestuur bedenkt het hele jaar welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden voor de leden. En dat zijn er best veel.

Ook van (leden van) andere afdelingen horen we dikwijls terug dat we zo'n actieve vereniging zijn.

Zowel in de Nieuwsbrief als in onze tweewekelijkse Flits houden we iedereen op de hoogte van wat komen gaat en van wat geweest is (meestal in de vorm van verslagen).

In onze lezingen proberen we de actualiteit te volgen. De bloemschikcursussen zijn goed gevuld tot tevredenheid van de docenten. De excursies zijn dit jaar erg goed bezocht. En ook de buitenlandse tuinenreis was weer een schot in de roos (zie verderop het verslag). Ook dit jaar wordt weer een workshop Bollenmand vullen verzorgd.

Onze topattractie "Plantenfestijn" was ook dit jaar weer erg goed bezocht. Meestal tussen 300 en 400 bezoekers. De standhouders komen graag. Het evenement is voortaan goed bekend in de regio. Het is goed voor onze naamsbekendheid. Voor het tweede jaar op rij was het erg warm, maar dat weerhield vele bezoekers niet. Een compliment voor de organisatiecommissie en de vele vrijwilligers. Zonder hen is zo'n happening niet te organiseren.

Met dit alles in het achterhoofd zijn we weer druk bezig om ook 2024 tot een prima verenigingsjaar te maken. In Den Elshof in Elshout hebben we onze nieuwe vaste locatie gevonden voor met name de lezingen. Het was afwachten hoe dit zou uitvallen. Een aantal leden vinden het toch te ver weg maar het is opvallend dat de lezingen toch beter bezocht worden dan in De Haven. Zo zie je maar dat je niet alles van tevoren kunt overzien.

Wil je ook als vrijwilliger meedraaien in onze afdeling, stuur dan een mailtje via ons info-adres. Een belletje kan ook hoor.

Ik mag als voorzitter trots zijn op zo'n actieve vereniging en vooral dank aan alle vrijwilligers die zich graag voor de vereniging in willen zetten. Mijn hartelijke dank.



Lezingen

De lezingen worden gegeven in **D'n Elshof, Th. J. Rijkenstraat 10A in Elshout.**

Aanvang: 20.00 uur. Voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen; niet-leden betalen € 3,-- p.p.

Dinsdagavond 17 oktober: lezing door Frans van der Graaf

“Besdragende planten”



We kennen allemaal wel wat planten waar in het najaar bessen aan groeien. Hele bekende zijn natuurlijk Hulst, Vlierbes, Skimmia en Vuurdoorn. Maar, er zijn er nog heel veel meer, mits we er eens op gaan letten. Eigenlijk maken we in onze tuin veel te weinig gebruik van besdragende planten. Doordat er na de bloei dikwijls prachtige bessen aan de plant verschijnen met een groot verloop in kleur van groen, geel, oranje, rood naar paars blauw, zwart of wit kunnen we het tuinseizoen bij wijze van spreken tot ver in het najaar verlengen.

Bij sommige planten blijven de bessen zelfs de hele winter aan de plant hangen. Pas als de plant in het voorjaar uit gaat lopen vallen de bessen eraf of worden door de vogels opgegeten.

Er zullen tijdens de lezing een hele verzameling planten met bessen de revue passeren. De ene meer bekend dan de ander maar stuk voor stuk de moeite waard in uw tuin.



Op een interactieve manier gaan we er met elkaar eens doelgericht naar kijken. Verder zullen er deze avond heel veel takken met bessen in de zaal aanwezig zijn zodat u de bessen van heel dichtbij kunt bekijken maar ook aan voelen en ruiken. Kortom een avond waar bessen volop aandacht krijgen en u aansporen om meer bessen te ontdekken in uw eigen tuin, uw wijk en uw woonplaats

Dinsdag 21 november: lezing door ir. Margareth E.C.M. Hop

“Een tuin voor het nieuwe klimaat”

Zijn er geen hittegolven en recorddroogte, dan zijn er wel plensbuien: Nederlandse zomers worden extremer. Hoe bereid je een tuin voor op dit nieuwe klimaat? Het liefst met planten die zichzelf kunnen redden, maar wat zijn soorten die bestand zijn tegen langdurige droogte en hitte? Welke planten kunnen tegen tijdelijk onder water staan? Gelukkig blijken veel bekende tuinplanten echte klimaatkanjers te zijn. Met de goede plantenkeus en met simpele tips voor het inrichten van de tuin is overlast te verminderen en werk te besparen. Beplantingsdeskundige Margareth Hop vertelt met veel voorbeelden over hoe dat eruit kan zien: een aantrekkelijke tuin, klaar voor het nieuwe klimaat.

Workshop Fleurige Bollenmand maken op zaterdag 21 oktober

Op zomerse nadagen heb je er geen erg in dat de tijd door gaat. Op herfstachtige dagen denk je vast weleens aan het komende voorjaar. Zeker wanneer je de folders vol fleurige lentebloeiërs ziet. Het plannen en vooruit zien is vaak al het halve plezier en vandaar dat we weer de workshop Fleurige Bollenmand willen houden. Het plezier van het uitzoeken van de kleurige bloembollen en de zonnige viooltjes geven al een vrolijk vooruitzicht.



Je leest weleens over “in laagjes planten” of “lasagne planten” en dat gaan wij ook doen. Hoe werkt dat? Wat moet onder, in het midden, bovenin en wat doe ik met de kale grond bovenop? Dat wordt uitgelegd tijdens deze workshop

Bij Groei & Bloei De Langstraat kun je op **zaterdagochtend 21 oktober, van 10.00 tot 12.00 uur**, zelf een mand beplanten met allerlei bollen. De kosten voor deze workshop, inclusief koffie, thee en wat lekkers en alle te gebruiken materialen € 40,00. Leden van Groei & Bloei betalen de speciale ledenprijs van € 35,00. Inclusief royale mand (32 cm hoog, doorsnede 42 cm), potgrond, diverse soorten bloembollen, zoals bijvoorbeeld tulpen, narcissen, krokus, vroege iris en viooltjes.

Heb je zelf een mand of pot van ongeveer deze maat die je wil gebruiken, dan geldt een prijs van resp. € 30,00 en € 25,00. Geef a.u.b. wel direct bij je aanmelding aan of je zelf een mand of pot meebrengt.

De workshop wordt gegeven door Jeannette van Helvoort bij Ad Vos, Zuidhollandsedijk 1, 5171 TK Kaatsheuvel.

Aanmelden voor 10 oktober 2023, bij voorkeur per mail naar Jeannette van Helvoort; jvhelvoort50@gmail.com, tel. 06 – 38971784.



Let op: je hoeft pas te betalen nadat je een verzoek vanuit Groei & Bloei De Langstraat hebt gekregen. Deze krijg je bij voldoende aanmeldingen. De kosten voor deze workshop kunnen daarna overgemaakt worden naar rekeningnummer NL33 RABO 0334 234 204 t.n.v. KMTP Groei & Bloei De Langstraat o.v.v. je naam en Workshop Bollenmand.

IN DE TUIN VAN.....



door YVONNE VAN DER HEIJDEN

INTERVIEW MET WILMA DE MUNNIK

“Een tuin moet geen rommelige indruk geven”

Wie vanuit de keuken de tuin van Wilma de Munnik inkijkt, ziet een diepe, brede tuin. Groter dan je verwacht in een woonwijk uit de jaren 80 in Drunen. “Wij zijn hier in 1990 komen wonen. De makelaar vond dat de tuin ‘instap-klaar’ was: coniferen, appelbomen, gras en een vijver. Daar hadden wij andere ideeën over. Met twee kleine kinderen moest de vijver in ieder geval weg. En op coniferen en appelbomen ben je nogal eens gauw uitgekeken.”

Kortom de tuin ging helemaal op de schop. Een cirkelvormig gazon met een diameter van 5 meter vormde de basis van het ontwerp van Wilma. “Het ronde gazon maakt het tot een visueel ruime tuin. Op het klinkerpad rond het gras konden de kinderen naar hartenlust rennen en fietsen. Een zandbak en een schommel op een tweede gazoncirkel maakten voor hen de speeltuin compleet. Ze vonden het prachtig”

Tuinarchitect Wilma zou met de grote open ruimte in de tuin alleen niet tevreden zijn geweest. “Vanuit het centrum gedacht, heb ik aparte ruimten gemaakt door hagen te planten. Dat maakt het spannender omdat je niet ineens de gehele tuin kunt overzien. De borders volgen de lijn van de gazoncirkel. Achterin is een klein terras bij het houthok.”



Achter in de tuin staat een Japanse wijnbes, gedeeltelijk verscholen achter een haag. “Die hebben we geplant nadat de bessenstruik door ouderdom was overleden. Het vruchtvlees van de wijnbessen is zacht zoals van een framboos. Ze zijn erg zoet. Na het plukken moet je ze meteen opeten want je kunt ze niet bewaren.” Voor een moestuin is haar tuin te klein, vindt Wilma. Bovendien heeft ze liever sierplanten in de tuin. “Ik wil dat de tuin het hele jaar door leuk is om naar te kijken. Ik gebruik de tuin ook om te experimenteren. Planten die ik zelf niet in de tuin wil hebben, geef ik ook niet aan anderen.” Ze heeft wel drie tomatenplanten in potten staan, gekregen als stekjes. “Opkweken van mini-tomaatjes vind ik wel leuk.”

Prunus eruit, Blazenboom erin

De tuin is in juli nog aan het bekomen van het rooien van een donkerroodbladige prunus in het najaar. “Hij had in de loop van de jaren een dikke stam gekregen en er stonden paddenstoelen op. Wij wilden per se weer een boom op die plek en we hebben er een Blazenboom (*Koelreuteria paniculata*) voor in de plaatst gezet. De boom wordt ook wel Chinese vernisboom, lampionboom, gele zeepboom, of koelruit genoemd. De bladeren zijn geveerd en hij bloeit met gele pluimen, die later de ‘blazen’ worden. De herfstkleur van het blad is geel. Elk seizoen een ander

voorkomen dat maakt het levendig. In de boomspiegel staat Geum 'Mai Tai' ofwel nagelkruid, met vrolijke abrikooskleurige bloemetjes."

De borders die de gazoncirkel bijna helemaal omarmen, staan in het voorjaar vol met bollen die inmiddels zijn uitgebloeid. Alleen de Alliums (uienbollen) bloeien nog. "Ik vind uienbollen heel leuk, ook decoratief als ze uitgebloeid zijn. Maar op een gegeven moment knip ik ze af, zodat er plaats komt voor nieuwe planten." In de borders vinden we onder meer Amsonia met blauwe bloemetjes die bloeit in mei, Gillenia ofwel driebladige braakwortelspirea en Papaver. "De papaver laat ik zaadbollen maken. Als het tijd wordt om ze eruit te halen, schut ik van enkele papavers het zaad lukraak in de border. Als ik te veel papavers krijg naar mijn zin, trek ik er een aantal uit." Achter de border met Heuchera, Hortensia en Fuchsia tooit een Clematis met dieppaarse bloemen de zijmuur. Langs de achtermuur bij het houthok probeert Wilma al een tijdje iets groens te maken van een schaduwstrook. Ze heeft er nu verschillende soorten varens staan die het lijken te gaan doen.



Brugmansia vermeerderd

Er staat ook Penstemon, ook wel slangenkop of schildpadbloem genoemd. "Roze bloemen en een donker blad. Vroeger vroren ze kapot en moest je stekjes nemen. Nu kunnen ze wat meer hebben." Zaaïen en stekken is aan Wilma toch niet zo besteed. Met één uitzondering: de Brugmansia, een plant in een pot met omgekeerde trompetbloemen. "Ik heb een stekje gekregen van mijn schoonzus. Het is een moeilijke, veeleisende plant. In de winter moet de plant op een koele plek in huis worden gezet. Bij ons in de slaapkamer of op zolder, hij mag donker staan want hij heeft dan geen blad. Op den duur werd de plant te oud. Dus toen

heb ik via internet gekeken hoe ik de plant kon vermeerderen. Zaaddoos opengesneden, zaadjes gezaaid en zowaar kreeg ik veertien zaailingen. Die heb ik opgepot. Eén plantje houd ik zelf en de andere vinden hun weg wel naar familie en vrienden. De oude plant heb ik weggedaan. Net als met de prunus gaat me dat wel aan het hart, maar het geeft ook nieuwe kansen."

Planten met een verhaal

Aan veel planten in de tuin zit een verhaal vast, niet in de laatste plaats omdat ze gelinkt zijn aan Groei & Bloei-leden. Sommigen zijn overleden, zoals Joke Vos. "De Kalimeris komt van Joke. Het is een wit zomerastertje, een stevig plantje dat de hele zomer bloeit. Ook de Geranium sanguineum 'Striatum', Phlox 'Blue Paradise' en de Amsonia heb ik van Joke. Ik vind het een fijn idee dat Joke er nog is in mijn tuin. Planten van mensen die je goed hebt gekend, koester ik. Het geeft de plant een verhaal." En traditiegetrouw koopt Wilma elk jaar twaalf geraniums bij Siem van Dijk, zes rode en zes witte. "Het zijn de kleuren van voetbalclub AZ en daar is mijn man René fan van", zegt ze met een lach.



Rozen heeft Wilma niet veel in de tuin. "Op onze zandgrond hebben rozen het moeilijk". Wel heeft ze een roos met witte roosjes met dunne steeltjes. "Ik heb de plant gekocht op een Rozendag in Roosendaal. Het was zeer de vraag of deze roos op zandgrond zou gedijen, maar het is een gelukt experiment. Een rood roosje, 1001 nacht, heeft dit jaar uitbundig gebloeid."

Wilma houdt van een tuin met structuur, lijnen en vormen zijn belangrijk. "Een tuin moet geen rommelige indruk geven, de basis moet duidelijk zijn. Maar ik laat dingen ook gebeuren, planten zichzelf uitzaaien. Zo is de grappige combinatie van de Trommelstokjes met de Lavendel spontaan ontstaan."

Waterelement met geschiedenis

Het waterelement achter in de tuin bij het terras heeft zijn eigen geschiedenis die begint toen de twee dochters naar de middelbare school gingen. De schommel ging eruit en er kwam een waterelement. "In de eerste jaren

maakte René ieder jaar zelf een waterpartij. Een ingegraven speciekuip met een pyramide van stenen en een pompje. Nadeel was dat het elk jaar afgebroken moest worden en in de lente weer opgebouwd. Daarna hebben we een grote pot gebruikt om water overheen te laten lopen. Dat heeft lang goed gefunctioneerd. Vogels kwamen drinken op de rand. Een merel verloor een keer zijn evenwicht en viel pardoos voorover in het water.”



Wilma: “Nu staat er een brok natuursteen waar vogels kunnen drinken en badden. Midden in een hoekje met planten. We hebben bij die verandering ook het pad rondom het gazon half weggehaald en een tweede terras achter in de tuin gelegd. Zo evolueert zo’n tuin na verloop van tijd.” De manier van beplanten is in de loop van de jaren ook veranderd. “Eerst probeerde ik zoveel mogelijk verschillende soorten planten in de tuin te zetten, de laatste jaren plant ik in grotere groepen. Dat is gemakkelijker bij het onderhoud.”

Welkom nieuwe leden

Ook nu mogen we nieuwe leden verwelkomen bij onze groene vereniging en al die nieuwelingen zouden we willen zeggen:

maak volop gebruik van je lidmaatschap en kom, als dat kan, eens langs bij een van de lezingen of ga mee op stap tijdens een excursie of reis of meld je aan voor een cursus of workshop.

Natuurlijk kun je met heel veel tuinvragen terecht bij Groei & Bloei De Langstraat. Er zit veel kennis bij onze leden. Maar we zijn ook een club van mensen die plezier beleven aan een gezamenlijke hobby in een gezellige en ongedwongen sfeer en je bent ook van harte welkom als je nog of nog niet een ervaren tuinierder bent. Voorheen hebben we de namen vermeld van de nieuwe leden en hun woonplaats. Om privacy redenen mogen we dat niet meer!! Jammer, maar weet je welkom bij onze vereniging.



Meer dan een bezoek waard!

- Compleet assortiment tuinplanten*
- Gespecialiseerd in dak- en leibomen*
- Diverse fruitbomen*
- Professioneel advies voor uw tuinideeën

* Bezorgmogelijkheid aanwezig

Loonse Hoek 4, 5071 RD Udenhout

Tel: 0416-36 14 13 / bgg 06-51656083

E-mail: moonen.kwek@gmail.com

Verslag tuinenreis 2023 naar de Elzas

Precies om 8 uur reden we (34 enthousiaste deelnemers) van de parkeerplaats bij Piet Klerkx weg voor onze vijfdaagse reis naar de Elzas. De reisdagen zijn meestal pittig als je wat verder weg gaat. Zo ook nu. We reden via Venlo naar onze stopplaats. Een verplichte stop voor de chauffeur en tevens ons lunchadres. Met veel zin om de benen te strekken stapten we uit de bus in **Boppard** aan de Rijn. Een erg leuk klein Duits plaatsje met enkele fraaie bezienswaardigheden. En het ligt erg mooi aan de Rijn. Iedereen kon doen wat men wilde, van mooie dingen bekijken, winkels bezoeken tot koffie met iets erbij. Ook het eigen lunchpakket kon worden genuttigd. De gekregen plattegrond was welkom.

Nadat iedereen weer op tijd in de bus zat bleek dat er even verderop een file op de snelweg stond. Frits, onze chauffeur die we nog kennen van enkele eerdere reizen, nam een alternatieve route langs het water. Een onverwacht en mooi "reisje langs de Rijn" (nee, we hebben niet gezongen). Tot voorbij de Lorelei en toen weer de snelweg op voor een tocht naar ons hotel Au Cerf d'Or in Straatsburg.



Na ontvangst van de sleutels en wat wachten bij de lift kon iedereen zijn koffers in de kamer kwijt en niet veel later was het tijd voor het diner.

Het hotel serveert elke dag Elzasser specialiteiten. Werkelijk heerlijk. We wachtten elke dag op die zuurkool, die beroemd is in de Elzas.

Het hotel is prima. De bedden goed en alles zuiver. De bediening was prima. Geen klagen.

Na het ontbijt (dat elke dag goed verzorgd en volledig was) kon iedereen op eigen gelegenheid en tempo **Straatsburg** gaan bekijken. Aan de hand van een plattegrond kon men de bezienswaardigheden, die aanspraken, bekijken. De kathedraal, die werkelijk erg mooi is, zowel van binnen als buiten, ligt slechts 10 minuten wandelen van het hotel.

Sommigen bekeken slechts enkele highlights en anderen liepen zelfs naar de gebouwen van de Europese Unie. Iedereen was zeer tevreden over deze mogelijkheid de stad te bekijken. Ook was men verrast dat Straatsburg zoveel mooie gebouwen heeft.



Wie interesse had kon 's middags met de bus mee naar de Botanische tuin. Met bijna een volle bus gingen we op weg. De tuin was snel gevonden (met goede hulp van Frits). En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de tuin wat tegen viel. Een beroemd kas met grote waterlelies was gesloten om deze te renoveren. En de buitenplanten stonden er niet bijster goed bij. Daarentegen was het gebiedje rondom de natuurlijke vijver aangenaam. Waarschijnlijk was de hittegolf van de weken ervoor debet aan de mindere uitstraling van de planten. Je kunt daar als organisatie weinig



aan doen, maar je wilt toch iedereen het mooiste laten zien...toch.

's Avonds weer heerlijk gegeten en met een groepje onder de luifel buiten nog een drankje genomen.

De volgende dag vroeg weg. Er stond een mooie tocht door het **Zwarte Woud** op het programma. Ine en Chris hadden een tocht voorbereid door het mooiste deel van het Zwarte Woud. Gelukkig konden we onderweg twee keer stoppen voor een fotoshoot. Iedereen vond het heerlijk om de benen tussendoor te strekken en mooie foto's te maken. Het was daardoor een erg relaxed ritje door het hoogste gebied van het Zwarte Woud.



De eerste grote stop was bij de waterval van Todtnau. De weg ernaar toe was redelijk vlak en voor iedereen goed begaanbaar. We kwamen uit onder aan de waterval en van daaruit had men een zeer mooi uitzicht op dit natuurwonder. Vele foto's gingen mee terug naar Nederland.

En van daar uit weer een mooie weg over Feldberg naar onze lunchstop. Die was gepland bij de Titisee. Lekker even rondwandelen en wat eten en drinken. En voor de liefhebbers kijken naar de verschillende koekoeksklokken. Dit deel van het zwarte Woud staat er om bekend. Het is traditie dat de deelnemers ergens tijdens de reis een ijsje krijgen. Ine en Chris hadden die gepland bij een Italiaanse ijssalon bij de Titisee. Met een heerlijk ijsje in de hand konden we terug wandelen naar de bus. In overleg met Frits werd een tocht binnendoor genomen. En ook daar weer koekoeksklokken. Zelfs hele grote in de vorm van echte huisjes. En zo langzamerhand kwamen we weer richting Frankrijk voor een bezoek aan een tuin op

een half uurtje van Straatsburg.

Ons laatste adres van deze dag was Le Jardin de Marguerite in Plobsheim.

We werden op hartelijk wijze ontvangen door Marguerite en Michel Goetz. Marguerite hield in het Duits een welkomstwoordje en daarna met veel interesse de tuin in. Een grote tuin.

Door de harmonieuze Engels geïnspireerde tuin slingert een zacht graspad tussen bloemperken in verschillende kleurencombinaties. Het moedigt de bezoeker aan om naar de onderkant van de tuin te wandelen om natuurlijke en grafische taferelen te ontdekken waar men grassen, rozen en vaste planten tegenkomt.

Onderweg veel grappige elementen die het lopen door de tuin erg vrolijk maakt. Telkens weer een verrassing.

Om te anticiperen op de effecten van klimaatverandering is op een aangrenzend deel een droge tuin aangelegd die het hele jaar door bloeit zonder water te geven. De keuze voor zoetgeurende planten die goed tegen droogte kunnen, geeft het een mediterraan tintje en trekt veel bestuivende insecten aan.



En tussendoor stond de koffie en thee klaar. Marguerite had zelf lekkere dingen gebakken. Een heerlijk en relaxed bezoek dat iedereen zeer beviel.



Na een vroeg ontbijt weer een tocht met de bus maar dan de andere kant op, de **Elzas en Vogezen** lonkten. Het eerste doel was de werkelijk schitterende tuin Berchigranges. Dit juweeltje van Monique & Thierry Dronet ligt midden in de Vogezen. Maar het was oorspronkelijk een woestijn.

Ze hebben bergen werk verzet want het was een bos annex oude steengroeve. En het is niet vlak.

Ze hebben er 20 jaar aan gewerkt. Er zijn tonnen graniet verplaatst, 3000 bomen gekapt en duizenden kubieke meters aarde opgebracht.

Het landschap is gebeeldhouwd, het water is getemd en 4000 planten werden geselecteerd en geplant. De tuin ligt op 650 meter. We komen planten tegen uit het Noordzeegebied maar ook uit de Himalaya. Elk jaar realiseren deze tuinfreaks weer een nieuw stukje tuin.

Na een korte introductie kon iedereen op eigen gelegenheid de tuin bezoeken. Vele foto's zijn mee terug genomen naar Brabant. En ook zal een aantal weer tuininspiratie gekregen hebben.



Ine en Chris hadden bedacht om vervolgens in de buitenlucht een lunch te verzorgen. Daarvoor werden twee kratten met eten meegenomen vanuit Nederland. Aan het Lac de Longemer staan op een groot grasveld enkele picknicktafels. Met behulp van drie dames werden boterhammen, krentenbollen en peperkoek gesmeerd en uitgedeeld. De drank was beschikbaar in de bus. En ook was er voor iedereen een heerlijke appel. En we hoopten natuurlijk dat het niet zou gaan regenen. En gelukkig. Het bleef droog en iedereen vond het een aangenaam verpozen aan het meer. Iedereen had het buikje vol en was zeer tevreden.

Vervolgens maakten we een zeer mooie tocht over de Col de la Schlucht met als einddoel Colmar.

Colmar is één van de elegantste steden van de Elzas. Schilderachtige vakwerkhuisen, romantische grachten, met bloemen versierde vensters, een doolhof aan geplaveide steegjes. Het is werkelijk een openluchtmuseum. Iedereen had ruim de tijd om alles te bekijken. Zelfs een liveoptreden van een violiste en een operazanger op een pleintje maakten een aantal van de groep mee.



En toen weer naar het hotel waar ons weer een typisch Elzasser gerecht wachtte....zuurkool. Reeds lang door Chris aangekondigd (vanaf dag 1), maar niemand geloofde hem meer. Tot nu!!



En helaas was het weer tijd om te vertrekken uit dit mooie gebied. De koffers werden ingeladen en sneller dan andere dagen waren we de stad uit op weg naar huis. Daarmee liepen we een half uur voor op ons schema. Maar we hadden nu pech met het weer. Het leek wel of een bui met ons meereed. En aangekomen op onze middagstop regende het flink.

Ine en Chris besloten het programma met een uur in te korten. Vele beperkten zich tot koffie met iets lekkers; de diehards bekeken toch nog even in de regen de grote openbare tuin die aangelegd is bij het meer in **Losheim am See**. Het was even improviseren.

Ondertussen heeft Chris contact gezocht met de eetgelegenheid waar een buffet werd aangeboden. Gelukkig was men zeer behulpzaam en meedenkend. We konden eerder komen en tot onze verrassing ook eerder eten.

Dus werd koers gezet door het Saarland en Zuid-België naar de Voerstreek net onder Zuid-Limburg.

Ditmaal was een buffet geregeld bij **Café Modern in Teuven**.

De gelegenheid is gevestigd in een oud schoolgebouw. En omdat het weer niet stabiel was, was het buffet uitgesteld in het oude klaslokaal. Je keek je ogen uit naar de inrichting die vooral bestond uit nostalgische attributen uit lang vervlogen schooltijden, zoals bijvoorbeeld een "aap-noot-mies-bord".

Nadat we allemaal ons eerste drankje hadden konden de eersten hun bord gaan vullen. En er was veel, heel veel. Een groot assortiment aan lokale producten. En iedereen kon meerdere keren terug gaan en nog was er over. En we sloten af met een heerlijk nagerecht.

Een heerlijk schot in de roos!



En tijdens het eten trok de lucht open en konden we buiten op het terras in de zon onze gebruikelijke groepsfoto maken. In het cafégedeelte staat ook een Cap-orgel. Een orgel dat vroeger in dansgelegenheden in België in gebruik was. En we waren het bijna vergeten, maar een oplettende Ine zorgde er voor dat het orgel op de valreep ging spelen. Velen waren al op weg naar de bus maar iedereen snelde zich weer naar binnen om het toch nog even mee te maken. Enkelen waagden zich nog aan een dansje..!



En toen voldaan de reis terug naar Waalwijk.

Het was weer een reis die goed georganiseerd was. Het programma was erg afwisselend en de planning klopte weer (zoals elk jaar) tot op de vijf minuten. Behalve op de terugreisdag. De regen was de spelbreker maar iedereen vond het fijn dat we daardoor ruim een uur eerder terug waren.

De auto's en de afhalers stonden klaar, er werd hartelijk afscheid genomen en iedereen ging weer tevreden huiswaarts. Velen mijmerden al weer over de volgende tuinenreis.

Vanaf het voorjaar verkrijgbaar :

stekplantjes

groente · kruiden · fruit ·
pootgoed · uien · zaai- en potgrond ·
meststoffen · tuinzaden · tuingereedschap

Wij sturen u graag een bestellijst toe :
info@pvandewouw.nl ☎ 0416-36 12 81



P. van de Wouw
DIERENVOEDERS

Openingstijden
ma t/m vr 8.00 - 18.30
zaterdag 8.00 - 17.00

Loonse Molenstraat 16 · Loon op Zand · www.pvandewouw.nl

Wij hebben het assortiment overgenomen van Hans Klijn uit Sprang-Capelle



HOVENIERSBEDRIJF
ONTWERP - REALISATIE



www.florato.nl



Vos Capelle

Voor een gezonde groei van bomen, planten en gras

Tuin op de schop?

- Voor al uw:
- ✦ Vaste planten
 - ✦ Heesters
 - ✦ Vormbomen
 - ✦ Advies
 - ✦ Hortensia's
 - ✦ Ontwerp



Struijk
boomkwekerij

Nieuwevaart 62, Sprang-Capelle
06 12 13 18 41
info@boomkwekerijstruijk.nl
www.boomkwekerijstruijk.nl



TUINARCHITECTUUR Wilma de Munnik

Voor een tuin om van te genieten!

06-24992180

www.wilmademunnik.nl



EDWIN VAN DER LINDEN
Hoveniers

www.EdwinvanderLinden.nl
06-46124574



JEANNETTE
VAN HELVOORT

COLUMN

Griezelen in de tuin



Het is weer de tijd van het jaar waarin het extra griezelen is in de herfst. 's Morgens als ik naar mijn werk loop langs een hoge groene heg, loop ik met mijn ene arm omhoog voor mij uit. Doe ik dat niet dan voel ik opeens een web in mijn haren. Bijna niets zo bleh dan een web in je haren; er zit toch geen spin in...?

Achter in de tuin tussen de Gelderse roos en de Camelia in hangt vaak een grote web met in het midden een kruisspin. Als ik bij het schuurtje of de regenton moet zijn, zorg ik met een tak dat er geen web (meer) hangt.

Ook kan ik schrikken van een kikker die opeens tevoorschijn springt wanneer ik in de buurt van hem (of haar) bezig ben. Ik heb namelijk veel lage planten in de tuin. Heerlijk natuurlijk om onder te schuilen.... Buurtbewoners zijn meteen op de hoogte wanneer de kikker en ik van elkaar schrikken. Het is meer het onverwachtse. Dat geldt natuurlijk ook voor de kikker. Dat doet mij herinneren aan die keer dat ik het gras aan het maaien was en er een kikker van onder de geraniums zo voor de grasmaaier sprong terwijl naar voren kwam. Wat erg; de kikker was bij zijn middel door midden. Verschrikkelijk vond ik dat. Hoezo ervoor springen, anders springen jullie altijd de andere kant op! Nu dus niet. JAKKES!!!! Uiteraard was ik alleen thuis, wat betekende dat ik de resten van de kikker zelf op moest ruimen. Ik heb hem begraven onder de dikke hulst struik.

Mijn zoon, die normaal gesproken geheel niet bang is en stoer, had toch een keer flink gegriezeld. In zijn grote klompen, die bij de buitendeur binnen stonden en hij even snel aan wilde trekken, trof hij met zijn blote (!) voet een dode muis! Tja wat hij toen verschrikt riep, kan ik hier niet schrijven. Ik moest wel lachen.

Er zijn ook padden in de tuin in allerlei formaten, van die lieve kleine hupkes tot een normale grote. Zelfs een knoflookpad, zie hiernaast. Tot mijn man een paar weken geleden de grasmaaier uit de kleine schuur haalde en daar een dikke nogal een grote pad tegenkwam. Aha, vandaar die vele lege slakkenhuisjes de laatste tijd. Over slakken gesproken als ik in de tuin bezig ben en onder mijn schoen geknars hoor, dan is het toch heel even griezelen. Vieze zoi. Vanwege de vele slakken en ander gedierte werk ik al jaren met handschoenen in de tuin.



Jaren geleden was ik superblij dat ik handschoenen aan had. Ik was namelijk het snoei afval van de hulst aan het opruimen en wilde meteen de geraniums fatsoeneren. Opeens had ik een parend kikkerstelletje aangeraakt en bijna opgepakt!!! Onnodig te zeggen, dat zijn niet wegsprongen.



Het aller-, allergst is nog steeds die Esculaapslang die bij ons in de serre onder aan de achterzijde van de kast overwinterd had! Die was die zomer ervoor in de buurt ontsnapt en kwam vanwege het aanhoudende warme weer nu tevoorschijn. Hij kon geen kwaad werd ons verteld, want het was een niet giftige wurgslang. Ja dat zal best, maar NIET IN MIJN HUIS EN TUIN alstublieft! Gelukkig waren er twee dames van de politie die hem meegenomen hebben. Het heeft heel lang geduurd voordat ik minder verschrikt reageerde op ritselen in huis en tuin. Toen heb ik wel gedacht; asfalteren de tuin!!! We hadden in die tijd heel weinig kikkers en

padden in de tuin, bedachten wij later. Nadat de ergste schrik voorbij was, heb ik toch maar geen asfalt laten leggen. Mijn man oppert dat weleens als we de rozen aan het snoeien zijn....Grapjas.

Momenteel genieten wij van de vele honingbijen en vlinders op de struikklimop en van de nazomer. Geniet ook van de verkleurende bladeren wat later in de herfst. Zo heeft elk seizoen zijn mooie kanten.



Agenda 2023

We plaatsen hier de activiteiten zoals ze bekend zijn bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief. Altijd dus een actueel overzicht, dat steeds aangevuld wordt als er weer wat georganiseerd is.

Noteer de data in je agenda.

JANUARI

17 Lezing: "Insecten in de tuin" – Pieter van Breugel

FEBRUARI

28 ALV

MAART

21 Lezing: "Planten: fabels en feiten"- Hans van de Broek

APRIL

18 Lezing: "Schaduwborder; (on)mogelijkheden" – dhr Gerrie Veenstra

MEI

13 Excursie Beervelde Tuinendagen, België
30 Avondbezoek tuin van Odi Zijlmans in Raamsdonk

JUNI

7 Avondbezoek tuin Mariet Eskens in Drunen
17 Plantenfestijn; locatie: kwekerij fam. Struijk, Sprang-Capelle
27 Avondexcursie Tuin De Beukenhof, Sleeuwijk

JULI

17 Zaterdag busexcursie Brabant-Goeree-Overflakkee
25 Avondbezoek tuin De Vijverberg in Zevenbergschenhoek

AUGUSTUS

12 Zaterdag busexcursie tuinen Utrecht en Gelderland
22 Avondbezoek tuin Arianne Blonk in Hoge Zwaluw
28-aug/1 sept Meerdaagse reis Straatsburg (Elzas/Zwarte Woud)

SEPTEMBER

19 Lezing: 'Eetbare bloemen'- Frans Beijerling

OKTOBER

17 Lezing: "Besdragende planten"- Frans van der Graaf
21 Workshop Bollenmand vullen

NOVEMBER

21 Lezing: "Een tuin voor het nieuwe klimaat" – Margareth Hop

DECEMBER

Organisatie afdeling Groei & Bloei De Langstraat

Algemene gegevens

Secretariaat: Lissabonring 11, 5152 NV Drunen, tel. 0416-377380
Email: info@delangstraat.groei.nl
Website: www.delangstraat.groei.nl
Facebook: www.facebook.com/GroeiBloeiDeLangstraat
Instagram: www.instagram.com/groei_en_bloei_delangstraat/
Bank: NL33RABO0334234204 t.n.v. Groei&Bloei De Langstraat

Bestuur

Voorzitter: Chris Freijse (0416-333759)
Vice voorzitter: Wilma de Munnik (0416-372619)
Secretaris: Jeannette van Helvoort (0416-377380)
Penningsmeester: Sjan van Rooij (06-25427693)
Leden: Wilma de Munnik (0416-372619)
Yvonne Zwinkels (0416-695140)
Gerda Kerdel (06-1583860)
Ad de Jager (0416-376423)

Notulist alle vergaderingen

Wilma de Munnik

Websitebeheer/webmaster

Ad de Jager

Nieuwsbrief

Chris Freijse
Jeannette van Helvoort

Flits

Ad de Jager

Ledenadministratie

Chris Freijse
Jeannette van Helvoort

Bloemschikcoördinatie

Yvonne Zwinkels

Commissie Lezingen

Wilma de Munnik
Gerda Kerdel

Commissie Excursies

Chris Freijse
Ine Freijse
Lies van Bladel
Jeannette van Helvoort
Ton Janssen

Commissie Meerdaagse reis

Chris Freijse
Ine Freijse

Commissie Plantenfestijn

Sjan van Rooij
Wilma de Munnik
Gonny Jolivet
Gerda Kerdel

Als je ook actief wil zijn als vrijwilliger, stuur dan een mailtje naar de voorzitter via ons e-mailadres.